

verse

In tijden van voorspoed, blijdschap, geluk;
alle glorie aan U.

Als u knipoogt, uw liefde mij raakt,
zing ik voor U.

Maar ook in tijden van rouw Heer, of onzekerheid;
alle glorie voor U.

Wanneer dierbaren heengaan, liefde vervaagt,
weet ik dat U mij draagt.

pre-chorus

Telkens als ik struikel of val,
breng mij dan weer terug naar de stal.

chorus 1

In een stal, in doeken gewonden.
Hoogste koning, liggend in hooi.
In Hem alleen, vergeving van zonden.
E-re zij God.

bridge (4x)

Laat de wereld het horen
dat Gods Zoon is geboren.

chorus 2 (na bridge)

In een stal, in doeken gewonden.
Hoogste koning, liggend in hooi.
Hij wist de tranen, Hij balsemt de wonden.
Ere zij God.