

**OVER DE ACHTERGROND VAN DE LIEDTEKST:** in 2015 zocht ik naar een tekst op de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6; oftewel de meest gehanteerde zegentekst in Nederlandse kerken. Omdat deze naar mijn weten, in geen enkele liedbundel voorkwam, ben ik zelf een en ander gaan proberen. Het streven was een goed zingbare, letterlijke Bijbeltekst.

Aanvankelijk werd er alleen met het refrein geëxperimenteerd in erediensten; in de breedte van de Kerk. In (vol)evangelische gemeenten waar ik voorging functioneerde het als slotlied, terwijl het in PKN-kringen door de lengte- en herkenbaarheid, prima geschikt bleek als acclamatie bij gebeden. Bij dit laatste werd er dan eerst gezongen 'zegen hen'; wanneer er werd gebeden voor noden in de wereld/zendingsveld/Israël/de naasten, en daarna pas 'zegen ons'.

De coupletten zijn gebaseerd op de tekst, waarmee Salomo het volk Israël zegent in 1 Koningen 8: 54-61 (HSV). In couplet 1 vragen wij als Nieuwtestamentische gelovigen, of God zijn trouw wil bewijzen, zoals Hij dat al deed aan Israël. We vragen of de Heilige Geest ons wil herinneren aan al Gods beloften, Zijn principes, en of Hij ons ook wil leren deze toepassen ("als wij van hier gaan", maar ook gedurende onze hele levensreis). Het couplet verwoordt m.i. de kern van het christelijk geloof: Jezus Christus en die gekruisigd, waardoor er herstel mogelijk is voor een ieder!

In couplet 2 staan we niet langer stil bij Gods zegen, uitsluitend in onze levens, maar bidden we voor mensen die nog zoekende zijn naar Christus. We herinneren ons aan de opdracht van de Kerk, naar het voorbeeld van Christus' leven: Gods liefde laten zien, aan zowel vriend en vijand. Ook wordt er stil gestaan bij het lijden van Gods hele schepping – dus ook het dierenrijk- en hoe hard Nederland Gods zegen nodig heeft. Het slot bezingt de hoopvolle toekomst die zeker is; dit mag triomfantelijk gezongen (volgens het Bijbelgedeelte heeft Salomo zijn handen uitgestrekt naar de hemel, en spreekt met luide stem).

In juli 2018 werd het arrangement aangepast door Gert van 't Wout. Het geheel werd nu opgenomen in D en iets weg van symforock door de gitaarpartij en harp, ook werd het tempo iets opgevoerd naar 77. Na feedback van luisteraars werden er nog een tussenspel toegevoegd – gebaseerd op Pachelbel- en ad libs.

## MELODIELIJN (Es)

Als wij van hier gaan, wijs de weg, ga ons voor. Zoals U deed met Is-ra- - - ël.

Vervul al Uw woorden, houd ons vast, herinner ons: Bij U is rust, bij U her- stel.

Ze - gen ons, behoed ons, houdt Uw oog op ons gericht.

Geef gena-de en vre-de, Heer verhef Uw aan- ge- zicht.

## SONGTEKST

**COUPLET 1** (gebaseerd op de zegenteksten uit 1 Kon. 8: 54-58)

Als wij van hier gaan, wijs de weg, ga ons voor.  
Zoals U deed met Israël.  
Vervul al Uw woorden, houd ons vast, herinner ons:  
Bij U is rust, bij U herstel.

Als wij onderweg zijn, onze God, ga met ons.  
En leidt ons steeds weer naar het kruis.  
Leer ons al Uw wegen, Uw geboden, win ons hart.  
Ontsteek een licht, geef ons een thuis.

**REFREIN** (de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6: 24-26)

Zegen ons, behoed ons,  
houdt Uw oog op ons gericht.  
Geef genâ en vrede,  
Heer, verhef Uw aangezicht.

**COUPLET 2** (gebaseerd op de zegenteksten uit 1 Kon. 8: 59-61)

Voor zoekers en dwalers: wijs de weg, raak hun hart.  
Toon Uw gezicht, aan vriend en vijand.  
Verbreek al het onrecht, al het leed, voor mens en dier.  
Heer zegen hen, zegen dit land.

Ooit komt er een dag, dat alle volken het zien:  
dat U alleen de ware God bent.  
Tot aan die dag verspreidt de kerk het Goede Nieuws  
Geef ons Uw Geest, nu U ons zendt. (REFREIN)

-----

## AANGEPASTE TEKST BIJ HUWELIJSINZEGENING

**COUPLET** (gebaseerd op Spreuken 3: 2-3 & Jeremia 29:11)

Schenk gelukvolle jaren, na een hoopvolle start;  
dat liefde en trouw hen nooit verlaten.  
Maar merkbaar dichtbij zijn,  
als een sieraad om de hals;  
dat stralen zal, dichtbij hun hart.

**REFREIN**

Zegen hen, behoed hen,  
houdt Uw oog op hen gericht.  
Geef genâ en vrede,  
Heer, verhef Uw aangezicht.

## AKKOORDENSHEMA (D)

*mogelijk intro* **D A7 Bm G E A7 D**

**COUPLET 1** (gebaseerd op de zegen in 1 Kon. 8: 54-58)

**D A7 G D CGD**

Als wij van hier gaan, wijs de weg, ga ons voor.

**A7 G A7 D**

Zoals U deed met Isra - - ël.

**A7 G D**

Vervul al Uw woorden, houd ons vast, herinner ons:

**A7 D**

Bij U is rust, bij U herstel.

Als wij onderweg zijn, onze God, ga met ons.

En leidt ons steeds weer naar het kruis.

Leer ons al Uw wegen, Uw geboden, win ons hart.

Ontsteek een licht, geef ons een thuis.

**REFREIN** (de zegen uit Numeri 6: 24-26)

**D A Bm**

Ze - gen ons, behoed ons,

**G E A7**

houdt Uw oog op ons gericht.

**D G**

Geef ge-nâ en vrede,

**D A7 D G-A7-D**

Heer, verhef Uw aan-ge-zicht.

**COUPLET 2** (gebaseerd op de zegen in 1 Kon. 8: 59-61)

Voor zoekers en dwalers: wijs de weg, raak hun hart.

Toon Uw gezicht, aan vriend en vijand.

Verbreek al het onrecht, al het leed, voor mens en dier.

Heer zegen hen, zegen dit land.

Ooit komt er een dag, dat alle volken het zien:

dat U alleen de ware God bent.

Tot aan die dag verspreidt de kerk het Goede Nieuws

Geef ons Uw Geest, nu U ons zendt.

## AANGEPASTE TEKST BIJ HUWELIJSINZEGENING

**COUPLET** (gebaseerd op Spreuken 3: 2-3 & Jeremia 29:11)

Schenk gelukvolle jaren, na een hoopvolle start;  
dat liefde en trouw hen nooit verlaten.

Maar merkbaar dichtbij zijn,

als een sieraad om de hals;

dat stralen zal, dichtbij hun hart.

**REFREIN**

Zegen hen, behoed hen,

houdt Uw oog op hen gericht.

Geef genâ en vrede,

Heer, verhef Uw aangezicht.